

Overlijden

Helaas is ons niet het eeuwige leven gegeven



Toelichting:

- 1 Vind ik respectvoller. Ik hou ook van tradities.
- 3 Mijn voorkeur gaat uit van cremieren.
- 3 Zij zullen daar mee om moeten gaan. Als ze `niets` hebben met een graf, hoef ik niet begraven te worden. Als ze `iets` mee naar huis willen nemen, is cremieren geschikter. Ik ben dan wel de hoofdpersoon, maar heb geen rol meer.
- 4 Ik vind de vragen onduidelijk en met name vraag 5 past in zijn geheel niet bij de overige vragen. Het zou beter zijn om voor de enquête een inleiding te geven met het doel.
- 5 In natuur begraven

In onze gemeente wordt een teruglopend aantal avondwake geconstateerd.

6 Wat is volgens u, hiervan de oorzaak?

- Als je bedoelt een avondwake in de kerk?? de kerk komt steeds meer ongeloofwaardig over. vandaar dat mensen iets anders kiezen
- Avondwake hoeft niet perse in de kerk plaats te vinden....er zijn hipper manieren...
- Binding met de kerk is niet meer zo als eerdere jaren op school wordt daar ook niets meer mee gedaan communie en vormsel veel kinderen en ouders hebben geen band met meneer pastoor en ook geen respect
- Binding met het geloof is steeds minder, mensen zoeken alternatieve gedenkdiensten/wijzen i.p.v. in een kerk.
- Conservatieve houding kerk. Daarnaast te duur
- Crematie
- Daling aantal belijdend gelovigen
- Dat de mensen steeds minder gelovig zijn, ze komen steeds minder in de kerk. ik kom er regelmatig en ben dan ook een van de weinig jongeren die er dan zijn. ik neem juist mijn kinderen altijd mee, zodat ze toch iets mee krijgen, ze vinden dit ook leuk. pastoor Joost Janssen betreft de kinderen dan ook goed bij de mis.

- Dat er meer mensen gecremeerd worden en daarom vaak zelf een afscheidsavond organiseren. Is ook veel persoonlijker dan in de kerk.
- De kerk
- De kerk
- De kerk heeft in het verleden een angst-, machts- en dwangbeleid gevoerd. Het vertrouwen van veel mensen is daardoor geschaad. Veel mensen nemen daardoor afstand. Een andere oorzaak is de financiële.
- De kerk staat niet dichtbij de huidige maatschappij. De kerk zou wat meer moeten vernieuwen.
- De Meest praktische oplossing
- De meeste mensen hebben niets met de kerk
- De mensen van de huidige generatie hebben minder binding met vooral RK kerken.
- De misbruikwresties in de katholieke kerk die de laatste jaren in het daglicht zijn gekomen.
- De oorspronkelijke noodzaak is weg. Er is nog geen nieuwe reden gevonden.
- De prijs om een wake in de kerk te doen!!
- De reden is denk ik, dat de parochie en nabestaande niet altijd op een lijn liggen wat betreft de invulling.
- De rol en invulling door het bisdom in onze kerk
- De rol van de kerk wordt minder bij crematie is er ook de vrijheid om het een ander in te vullen
- De wens van familie en overledene worden door de kerkelijke regels niet meer toegelaten.
- Denk dat steeds meer mensen steeds minder met de kerk hebben
- Deze worden voornamelijk gebruikt voor rk gelovigen en die lopen terug
- Door de personalisering van de crematie diensten? Daardoor is het persoonlijk van de avondwake misschien minder nodig
- Door de strengere regels waaraan uitvaartmissen moeten voldoen kiezen meer mensen voor een herdenkingsdienst elders. Volgens mij vervalt daardoor ook de avondwake.
- Doordat het aantal kerkgangers stagneerd, door oplegging sterke veranderingen hogere hand.
- Een avondwake heeft geen toegevoegde waarde
- Enerzijds loopt t praktiserend kerkbezoek sterk terug. Anderzijds de particuliere uitvaartdienst steeds completer en biedt meer maatwerk
- ER GAAN STEEDS MINDER MENSEN NAAR DE KERK, EN DAN VINDEN ZE TWEE KEER AL HELEMAAL TEVEEL VOOR EEN UITVAART, TERWIJL IK EEN AVONDWAKE HEEL MOOI VIND EN ER OOK VAAK HEEN GA VOORAL BIJ MENSEN DIE EEN BEETJE VERDER WEG STAAN MAAR DIE JE TOCH GOED GEKEND HEBT, EEN UITVAART IS VAAK OVERDAG ALS JE MOET WERKEN EN DAAR GA JE WEL HEEN ALS HET NAASTE FAMILIE OF KENNISSEN BETREFT, MAAR VOOR DE REST IS EEN AVONDWAKE EEN MOOI AFSCHEID
- Gebrek aan binding met de kerk
- Gebrek aan geloofsovertuiging?
- Geen behoefte aan. 1 dienst is voldoende.
- Geen idee... ik weet ook niet wat de kosten zijn?!? En heeft ook met het geloof te maken.
- Geen Kerkgevoel meer, leegloop kerk, andere keuzes (vroeger was er enkel de kerk, nu heeft men meer keuzes betreffende begraven, cremeren en uitstrooien)
- Geen mening, ben niet kerkelijk en ook NIET gedoopt (geweest)
- Geld, minder gelovigen
- Geloof conform de kerken is zijn functie verloren
- Geloof in kerk is terug gelopen
- Geloof komt bij de jongeren op de achtergrond
- Geloof wordt minder belangrijk voor veel mensen en je kunt ook mooi afscheid nemen op een andere dierbare plek. Het gaat toch om de inhoud van zo'n bijeenkomst!!

- Het aantal katholieken neemt sterk af.
- Het afnemen van het catholicisme.
- Het gebouw kerk" neemt een steeds kleinere plaats is "
- Het geloof niet niet voor iedereen meer zo gewoon/belangrijk.
- Het is een katholieke traditie en daar heb ik niks mee.
- Het sterk teruggelopen aantal gelovigen en daarmee ook het kerkbezoek
- Het zgn. kerkelijke gedoe erom heen !
- Ik denk doordat we veel meer met social media bezig zijn en daar meer mee gedaan wordt dan naar een avondwake te gaan. Iedereen heeft `s avonds wel wat te doen, B.v. sporten uitgaan enz. Voor mij hoeft je ook niet in de kerk zitten te rouwen om mij, Ga lekker in een kroeg of op een terras een lekkere pot biert pakken en haal de mooie dingen boven uit mijn verleden.
- Ik denk niet dat daar een oorzaak van is. Het is de tijd net meer. 10 jaar geleden was het heel normaal. De mensen veranderen maar ook de kerk is daarin veranderd. Het wordt misschien teveel in de zin van het regelen. Ik als 41 jarige zou het wel willen.
- Is dat omdat er kleinere gezinnen zijn en dus minder mensen zijn die doodgaan? Is dat echt zo dat ze in ratio teruglopen? Ik ken niemand waarbij ze geen avondwake deden. Dus ik denk dat het in Nistelrode meevalt.
- Jeugd en volwassenen gaan minder naar de kerk
- Katholieke geloof dat achteruit gaat .
- Kiezen voor één moment in plaats van twee momenten geeft minder georganiseer en spanning. Avondwake heeft niets meer van oorspronkelijkheid om samen in het huis van overledene te bidden en samen te zijn. Het dient niet nu veel doel behalve om mensen die niet kunnen gelegenheid te geven een dag eerder te komen. Maar doorgaans zijn dit geen naasten want die zouden tijd maken voor crematie of begrafenis. Het is vergelijkbaar met een receptie bij een bruiloft, die zie je ook verdwijnen.
- Kosten
- Kosten
- Kosten en geen binding meer met de kerk.. Nu zoekt men het in de spiritualiteit, terwijl onze pastoor zeer spiritueel is. Avondwake en crematie komt qua afscheid (tekst)een beetje op hetzelfde neer.
- Leeftijd en kwaliteit
- Leegloop kerk
- Leegloop van de kerk en het nut van deze dienst is achterhaald.
- Meer crematie, waarbij dan op een andere plek een herdenkingsdienst plaats vind. begraven ook vrij duur met kerkdienst
- Meer crematies en minder gelovigen
- Meer crematies, teruglopend aantal gelovigen/kerkgangers (oudere generatie)
- Meer crematies, veel minder kerkgangers, en steeds meer mensen geven een eigen invulling aan het afscheid nemen en dat hoeft dan niet perse in een kerk te zijn
- Mensen gaan sowieso veel minder naar de kerk en zien niet langer het nut van een avondwake in.
- Mensen geloven niet meer.
- Mensen hebben geen binding meer met de kerk Kerk staat ver van de mensen af met opvattingen Jongeren gaan niet meer naar de kerk; niet interessant
- Mensen hebben minder binding met de kerk en soms zijn de regels te streng
- Mensen hebben steeds minder met de kerk
- Mensen hebben steeds minder met het instituut Kerk
- Mensen kiezen steeds meer voor een eigen invulling

- Mensen komen erachter dat je bij dood niet naar de kerk hoeft maar ook op andere plaatsen en manieren een afscheid kunt regelen. En vroeger ging iedereen gewoon naar de kerk, omdat iedereen dat deed
- Mensen niet meer geloven.
- Mensen voelen zich niet meer bij de kerk betrokken!
- Mensen zijn bang dat dit teveel nog volgens de rk tradities ingevuld wordt, terwijl steeds meer een eigen invulling en beleving gevraagd wordt
- Mensen zijn minder geloof gebonden. Hebben niks meer met de kerk.
- Mensen zijn minder gelovig, de katholieke kerk keert zich tegen elke vernieuwing
- Minder actief belijdende katholieken, minder gelovigen
- Minder belangstelling godsdienst (RK)
- Minder betrokkenheid bij de kerk. Avondwakes zijn aan de kerk gebonden/verbonden.
- Minder betrokkenheid bij de RK Kerk
- Minder bij de kerk betrokken.
- Minder binding met de kerk
- Minder gelovigen
- Minder gelovigen
- Minder gelovigen
- Minder gelovigen vrees ik
- Minder kerk gangers en er zijn hele mooie herdenkings bijeenkomsten
- Minder kerkelijke gebondenheid
- Minder kerkgangers
- Minder mensen die het volgens de katholieke wijze doen,
- Minder praktiserende Rooms Katholieken, minder gelovigen.
- Minder verbondenheid met het geloof (door de welvaart?)
- Modernere vormen worden gezocht
- Mogelijk wegens het teruglopen van kerkbezoeken. mensen willen bijv. 1 persoonlijke afscheidsdienst.
- Niet altijd meer naar eigen wens mogen invullen en geen muziek mogen draaien
- Niet iedereen heeft iets met de kerk en een avondwake wordt vaak geassocieerd met de kerk
- Niet van deze tijd, de jeugd weet immers niet wat het is.
- Niks met de kerk.
- Omdat er steeds minder mensen naar de kerk gaan. Jeugd gaat helemaal niet meer.
- Omdat steeds minder mensen nog iets met de kerk hebben.
- Onbekendheid met de betekenis van de avondwake vermoed ik.
- Ontkerkelijking
- Ontkerkelijking
- Ontkerkelijking en negatieve houding van het pastoraat op een sterk veranderende samenleving
- Ontkerkeling
- Pastoor Joost Jansen wil graag zijn manier van afscheid nemen bepalen, en dat sluit vaak niet aan bij de wensen die de mensen zelf hebben.
- Prijs en mensen worden minder gelovig/ kerkgezind
- Raakt uit de tijd.
- Sprookjes van de r.k. kerk zijn voorbij.
- Steeds meer mensen kiezen voor een afscheid buiten de kerken om.

- Steeds minder kerkelijken, en degene die geloven van vroeger uit worden minder gelovig. Ik denk dat deze groep voorheen dacht het niet te kunnen maken om zonder avondwake begraven of gecremeerd te worden. Nu denken mensen meer aan wat ze zelf willen en niet hoe de kerk het wil.
- Steeds minder mensen ` hebben ` iets met de kerk. Gaan niet meer naar de kerk en hechten geen waarde aan kerkelijk afscheid maar geven voorkeur aan een persoonlijke uitvaart.
- Steeds minder mensen geloven.
- Steeds minder mensen hangen het Christelijk geloof aan en als ze het al aanhangen, dan meer op hun eigen manier met een eigen invulling
- Steeds minder mensen hechten waarde aan de kerk
- Steeds minder mensen kerkgebonden". "
- Steeds minder mensen voelen zich betrokken met de kerk.. en het geloof is steeds minder belangrijk geworden.
- Steeds minder met geloof.
- Te duur!!!
- Terugloop in het geloof, het traditionele geloof
- Terugloop van kerkelijk bezoek
- Tijdsbeeld en in de kerk kun je minder een eigen/persoonlijk afscheid organiseren dan elders & imago schade kerk vanwege misbruik en doofpot
- Toch misschien de ontkerking?
- Trend. Als je geen avondwake doet kijkt niemand raar op. Het is geen verplichting meer maar een keuze
- Uit overtuiging
- Uitvaart wordt vaak grootser opgezet. Komen er veel mensen, dan kunnen ze via een livestream vaak meekijken. Liever één mooi moment van afscheid, waar je je als nabestaanden volledig op kan focussen.
- Vaak dubbel op
- Vanuit het verleden kan dat alleen als je het katholieke geloof betuigt. Steeds meer mensen laten de kerk voor wat het is. Wat niet wil zeggen dat men niet gelovig is. Maar daardoor voelt men zich niet welkom in de kerk. En volgt er dus geen avondwake na overlijden. De kerk moet zich veel transparanter opstellen.
- Veel mensen hebben niks meer met de kerk
- Verminderde aandacht voor het katholieke geloof
- Verminderde populariteit van de kerk.
- Ze zijn te duur?