

Goede voornemens

Het jaar 2016 is weer bijna ten einde op naar een nieuw jaar vol nieuwe goede voornemens.



Ik heb een ander goed voornemen, namelijk:

- Alle goede voornemens als eerste afschaffen en breken.
- Bewuster leven en meer genieten van wat er al is.
- Blijven leven
- Doorgaan op de oude voet!
- Doorgaan waar ik mee bezig ben. Energiëk en vitaal blijven
- Doorgaan zoals ik bezig ben.
- Elke dag zo goed mogelijk te zijn
- Geld bijeen brengen voor de samenloopvoor hoop Heesch
- Geluk delen met mensen die minder gelukkig zijn en pas zelf meer wanneer de anderen de achterstand ingehaald hebben vwb zaken die niet met geluk te maken hebben. Voedselbanken kunnen alleen maar verdwijnen als de maatschappij de kloof arm rijk terugbengt tot het nivo dat we samen moeten afspreken; maar wel zo dat het ook leidt tot. Geen lapmiddel dus om mensen de mond te snoeren.
- Genieten
- Gewoon blijven wie/wat je bent en doen met de normen en waarde. En iedereen is verschillend.
- Gewoon doorgaan
- Gezond blijven
- Gezond te blijven
- Gezondheid
- Glasvezel nemen
- Hetzelfde bereiken als dit jaar
- Hoop dat ik al m'n vrijwilligerswerk van nu kan blijven doen.
- Hopelijk gezond blijven vooraleer wat ons lief is
- Hopen dat ik niet verder ziek wordt en meer activisten kan ondernemen
- Hulp bieden voorandere Mensen. Ouderen
- Iedere dag proberen het beter te doen.
- Ik ga van het leven genieten
- Leven in het nu
- Me minder te ergeren aan anderen en me positiever op te stellen.

- Meer dingen doen die ik leuk vind
- Meer vrijwilligerswerk doen
- Mijn passie verder uitbouwen
- Minder doelen stellen, pluk de dag.
- Minder stressen
- Nieuwe uitdaging zoeken qu sport
- Nog meer respect en waardering uiten naar anderen die zich voor de lokale samenleving inzetten.
- Proberen nuance te bevorderen en reclame te maken voor tolerantie
- Proberen om gezond te blijven leven en proberen iets te betekenen voor de gemeenschap in de vorm van wat vrijwilligerswerk.
- Stil staan bij wat er werkelijk toedoet en me niet laten meeslepen door de drukdrukdruk mentaliteit, die al te lang heerst.
- Stoppen met roken
- Tevreden zijn met wat ik heb.
- Wij gaan contact opnemen met de wethouder die verantwoordelijk is voor verkeerszaken. Om het vreselijke gejakker, van 'smorgens vroeg tot 's avonds laat, met de grote landbouwvoertuigen binnen de bebouwde kom aan banden te leggen
- Zoals nu doorgaan, ben tevreden