

Kerst

Zaterdag 25 en zaterdag 26 december 2015 is het Kerstmis.



Toelichting:

- Ja
- Op zondag 26 december moet ik met het gemengd kerkkoor zingen en daarna gaan we naar onze zoon.



Anders:

- Dagje Efteling

- dagje zee
- Gezelschapspelletjes
- huiselijk
- Kerkdienst bijwonen
- Lekker thuis met het gezin
- Met familie samen zijn. Eten staat absoluut niet op nummer 1
- met kerstdiner oss
- Met kinderen
- Niet alleen eten maar ook spelletjes, wandelen ,en genieten van elkaar en de rust die deze mooie dagen ieder jaar weer geven. Samen blij zijn met het nieuwe leven. En ook daarover praten in deze roerige tijd
- op vakantie in het buitenland
- Samen zijn, tijd voor elkaar, spelletjes doen.
- schaatsen in Uden
- werken (2x)
- werken in de zorg
- Wintersport maar ook aldaar met familie eten



Toelichting:

- Ja
- Dat wil niet zeggen dat ik dan in de kerk kom. Ik sta wél stil bij het leven, de eenvoud en de verbondenheid van mensen.
 - Ik zelf wel. Maar de kindren niet. Vroeger nog wel
- Weet niet
- Vooral gezelligheid, maar wel in ere van het kerstverhaal.



Toelichting:

Ja, ik ga regelmatig naar de kerk dus ook met Kerst

- 2 x pr maand moet ik zingen met het gemengd kerkkoor.
- Af en toe

Ja, ik ga alleen naar de kerk met Kerst

- En bij uitvaartmissen, avondwake, communiemis e.d.
- Naar de Abdijkerk in Heeswijk
- Past goed bij onze kerstviering

Nee, niet meer maar in het verleden wel gedaan

- In het verleden ook andere dagen naar de kerk gegaan maar sinds ik niet meer in Berghem woon is de stap best hoog. Ik bid wel en geloof ook, maar ook best eng om alleen te gaan.

Weet (nog) niet

- Vroeger gingen we elk jaar. Nu hangt het meer af van de omstandigheid. Bijvoorbeeld de stemming op die dag!